

## **Kom, Baby Kom**

**Nageslacht in de maak, een natuurtaak. We willen een meisje maar het wordt een toch jongen. Hoe spelen we het mooiste spel spelen voor mensen en engelen? En, hoe zetten we het juiste eigenproduct op aarde. Moeten we de tactiek veranderen of techniek van deze nijverheid beïnvloeden. Wat zeggen geleerden hierover?**

Op internet is over de embryo volop te lezen. Maar wat zeggen spirituele bronnen hierover. De kosmische wetenschap (veda of weten) stimuleert een vruchtbaar leven. Tijd en energie nuttig besteden. Het innerlijke zelf is belangrijk. Hier ligt de basis voor de innerlijke groei. Geest en verstand (binair) produceren samen de crème voor de spiritualiteit. Purusa, de Schepper, heeft 16 kosha's of schilden in Zijn lichaam met spirituele krachten. De mens ontstaat via Zijn navel en heeft 8 kosha's in voorraad om verlicht te worden. Hierna begint het versmeltingproces met de Oerbron. '(...)die vroom leeft, verkrijgt een overvloed aan licht en is een mens, die u, (...) beschermt door uw schild tegen ongerechtigheid.' (RV 6.3.1). De beste kinderen vergroten de vaderlijke sterkte, een verlengde, en trekken zij de geslachtslijn door naar God. Wij 'worden geïdentificeerd met het geestelijke licht – saayujyam.' (RV 1.1.50). Kwaliteit! Crème de la crème, het kind! Het verwekken van kinderen is een natuurplicht (RV 10.56.7). De Garbha Upanishad vermeldt dat het menselijk lichaam vijfvoudig van aard is, met een ziel. De vijf elementen zijn aarde (hardheid als ondersteuning), water (vloeibaar dat consolideert (spijsvertering)), vuur (warmte en om te kunnen zien), lucht (beweging en ether of ruimte voor vitale functies). Het verstand weet, de geest wilt en de tong spreekt! De zeven (on)aangename geluiden zijn Sa-re-ga-ma-pa-dha-ni. Het levensoctaaf, zonder vroege dood! Devadatta is de luchtenergie die alles bijeen houdt. Zij ontstaat in de geest. Maar ook het verlangen voor het genot van objecten. Uit voedsel ontstaat bloed, daaruit komt vlees, van daaruit vet, beenderen, merg, zaad; uit de combinatie van zaad en bloed wordt de foetus geboren. Als het paar moeilijkheden heeft met de vitale lucht, treedt het zaad in twee delen binnen met als resultaat: een tweeling. Het levenelixir (praana) vloeit in het juiste seizoen door de schepper verordend. Het embryo, dat gedurende 24 uur in de schoot ligt, is een verwarde massa. Na zeven dagen wordt het een blaas. Na twee weken een massa. Na een maand is het verhardt. In de tweede maand vloeien, door de werking van fysieke elementen (tridosha), de vijf elementen ineen en wordt deze massa steviger. De vrucht is een compact balletje wanneer het een jongen, maar ovaal als het een meisje wordt. Is de vorm ervan onregelmatig, dan wordt het geslachtloos. In twee maanden ontwikkelt zich het gebied van het hoofd. In de derde maand ontstaan de vijf organen van waarneming, oog, larynx, handen, voeten, anus en geslachtsdelen, plus geest. In de vierde maand ontwikkelen de buik en heupen. De organen worden nu zichtbaar. Het hart is klaar om zijn belangrijke taak te gaan uitvoeren en de dingen die ze nu nodig heeft uit zich in de verlangens van de vrouw. Dit is voor dapperheid van het kind. Daar zij nu twee harten, dus telt ze voor twee! De verlangens bepalen de vorm van het lichaam van het kind. In de vijfde maand ontwikkelen de ruggengraat en geestelijke krachten. In de zesde maand de neus, ogen en oren. Gevoelens zijn merkbaar. Pijn en vreugde ook. In de zevende maand bezit de foetus de volledige fysieke structuur. Agni of vuur geeft het embryo zijn teint. Ojas (achtvoudige spirituele kracht) geeft het lichaam in de achtste maand stevigheid. Het kind is compleet! Of een bevruchte eicel uitgroeit tot een jongen of een meisje hangt af van het 23ste chromosomenpaar in de bevruchte eicel. Geslachtschromosomen dus! De moeder levert alleen X-chromosomen en de vader X en Y. De input van de vader bepaalt! Meisje of jongen? Concreet: door het overwicht van het zaad van de vader wordt het een jongen; met dat van de moeder een meisje! Wanneer er geen overwicht is wordt het een eunuch. Indien tijdens de zwangerschap de ouders geagiteerd raken zal het kind blind zijn, kreupel, met een bochel of belemmerd in de groei. De ziel krijgt in deze maand, samenwerking met de vijf vitale lichten, het vermogen om zijn

zaken uit het vorige geboorten te weten te komen. Dit ontvangt ze van de Schepper (AUM), door tijdelijke volmaakte kennis en meditatie. Na AUM te hebben gekend, ziet hij in het lichaam de vijf elementen, geest, intellect en het ego en de zestien veranderingen. Een kind! Een wereld! In de negende maand wordt het lichaam compleet en herinnert zich de vorige geboorte. Daden, verricht en niet gedaan, flitsen door hem heen en hij herkent de goede en slechte aard van karma. 'Ik heb duizenden schoten gezien, diverse soorten van voedsel gegeten en aan vele borsten gezogen; vaak geboren en dood, ben ik ondergedompeld in smart maar zie geen remedie. Indien ik hieruit zou kunnen komen zal ik mijn toevlucht nemen tot yoga en meditatie, die de ellende vernietigt en bevrijding geeft. Omslag! Van volmaakt verleden naar onvolmaakte toekomst! Vyaana, de alles doordringende lucht, doet vorige geboorten en daden vergeten.' (Garb. Up. -12-17). Black Out! Er zijn gebeden in de Veda om moeder en kind te beschermen. Drie prenatale sacramenten voor hun gezondheid! De Garbhadhaan is vragen om vruchtbaarheid; de Pum-savana is vragen om een zoon en de Simantonayana voor geluk en voorspoed voor moeder en kind. En, goed uitgerust is een bezinnend begin. Jacta alea est!

dr. C. Baidjnath Misier (Spiritualist)